

KUNSTUDSTILLING MED

Tine Hind

INDBYDELSE TIL FERNISERING

Fernisering fredag den 27. september, kl. 17.00 - Sidste udstillingsdag søndag den 13. oktober

"Har krigen altid været der? Selvom jeg ikke har oplevet krig, den militære krig, fulgte den mig som barn i form af film fra holocaust og frygten for den totale udslettelse i en atomkrig.

Forundringen over at vi som mennesker blev ved at bekriige hinanden, har fået mig til at undersøge fænomenet. Hvordan er det muligt at mennesker, fra den ene dag til den anden, pludselig ønsker at slå hinanden ihjel? Den eneste måde for mig at forstå det på, har været ved at studere mig selv, se på min egen vrede hvor hurtigt den kunne blusse op, på ingen tid, hvis jeg blev stødt på manchetterne. Det er som at kaste en sten i vandet og se ringene brede sig.

Se på familien, den hellige familie, hvad der foregår for nedrullede gardiner. Her startes mange krige. Forældre der skændes – børn der vannøgtes – misbruges eller bare forsømmes. Misundelse mellem søskende. Kain og Abel. Forholdet til naboen, jeg husker, at det trods alt altid var lidt rigtigere hjemme hos os. Det var altid dem og os. Så var der gadekampene og stammekrige, borgerkrig og ja, sådan udvikler det sig.

Gennem mit arbejde som billedkunstner har jeg undersøgt begrebet krig, helt ned til stemmerne i mit eget hoved. Jeg har erfaret, at er der fred inden i mig, bliver verden også et lidt fredeligere sted at være.

Jeg beskæftiger mig stadig med menneskenes bevægelser, deres evige kampe, hvordan det enkelte individ misbruger sig selv, menneskene omkring sig, naturen, kloden og hele universet." – Tine Hind.

Åbningstider:

| | |
|-----------------------|---------|
| Tirsdag – fredag..... | 14 – 17 |
| Lørdag | 11 – 17 |
| Søndag | 14 – 17 |
| Mandag..... | lukket |

